



Paulus Abdij Bierkaas 'De Leckere'

Samen met de *Utrege* bierbrouwer "De Leckere" hebben we deze echte bierkaas ontwikkeld. Het mooie van deze kaas is dat hij een trappisten-achtig zuivel heeft. Deze Paulus is dus heerlijk romig. Zeer kenmerkend is zijn echte biersmaak. Laat je overtuigen in combinatie met het heerlijke Paulus Abdij bier Eet smakelijk en proost!

De naamgever aan dit bier is de Paulusabdij die in de binnenstad van Utrecht heeft gestaan. De poort is nog steeds zichtbaar aan de Nieuwegracht.

